

Libera! kent de Prijs voor de Vrijheid 2018 toe aan de Nederlandse politicus en auteur Thierry Baudet.



Denktank Libera! kent jaarlijks de “Prijs voor de Vrijheid” toe aan personen die zich op intellectueel, politiek, sociaal of cultureel vlak verdienstelijk hebben gemaakt in het bevorderen van de individuele vrijheid en de vrije samenleving. Daarbij hoeft Libera! het niet steeds eens te zijn met alle ideeën of initiatieven van de laureaat.

Met zijn boek “*De Aanval op de Natiestaat*” heeft Thierry Baudet gewezen op het gevaar van de machtsconcentratie op Europees niveau voor de traditionele rechten en vrijheden van de Europese burgers. Baudet wijst erop dat natiestaten, omwille van hun traditie en gedragenheid bij de bevolking, het beste politieke platform vormen van deze rechten en vrijheden. De Europese instellingen zijn hoogstens complementair aan de natiestaten maar moeten niet in hun plaats treden. In zijn boek “*Oikofobie, de angst voor het eigene*” hekelt Baudet de neiging bij de westerse culturele elites om de eigen beschavingswaarden, nationale identiteit en eigen gebruiken af te vallen of te ridiculiseren.

Thierry Baudet is er tevens in geslaagd om zijn ideeën een praktisch politiek verlengstuk te geven door met zijn partij “*Forum voor Democratie*” een plaats te veroveren in de Nederlandse Tweede Kamer. Daarmee brengt hij een intellectueel onderbouwd Euro-scepticisme binnen in het democratisch debat in Nederland en onrechtstreeks ook in Europa.

Libera! hoopt dan ook dat met de toekenning van de Prijs voor de Vrijheid aan Thierry Baudet ook in Vlaanderen het debat over Euro-realisme en Euro-scepticisme wordt geïntensiveerd.

De onderscheiding wordt plechtig uitgereikt op **zaterdag 3 maart 2018 in de Priorij van Corsendonk**. De laudatio zal worden uitgesproken door journalist **Derk-Jan Eppink** en de tafelrede door de Nederlandse hoogleraar **Paul Cliteur**.

Perscontact Boudewijn Bouckaert

GSM : 0486 21 24 99

EMAIL : boudewijn.bouckaert@telenet.be

WEBSITE: <http://www.liberavzw.be>

Over Libera! vzw

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de bescherming en de promotie van het private eigendomsrecht.

Libera! publiceert geregeld academische studies, beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze gaan van publieke debatten en gespreksavonden over galadiners en internationale congressen tot intieme werklunches en besloten diners voor opinie- en beleidsmakers.

Als Vlaamse denktank met ook een internationale focus is Libera! aangesloten bij New Direction: Foundation for European Reform, het Stockholm Network, het Atlas Network en de European Coalition for Economic Growth.

Over de Prijs voor de Vrijheid

De Prijs voor de Vrijheid is een politieke erkenning die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die in zijn leven en werk het klassiek-liberalisme en de waarden van een vrije samenleving uitgedragen heeft.

Tot hiertoe werd de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt aan de volgende personen:

- Luuk van Middelaar (2003), liberaal filosoof en publicist
- Ayaan Hirsi Ali (2004), Lid van de Tweede Kamer voor de VVD
- Matthias Storme (2005), conservatief denker en universiteitsprofessor
- Alain Destexhe (2006), Franstalig Senator voor de MR
- Derk Jan Eppink (2007), liberaal-conservatief journalist
- Urbain Servranckx (2008), komiek en entertainer
- Mark Grammens (2009), conservatief journalist
- Frits Bolkestein (2010), gewezen EU-Commissaris voor de Interne Markt
- Theodore Dalrymple (2011), conservatief columnist en sociaal criticus
- Johan Van Overtveldt (2012), hoofdredacteur van Knack en Trends
- Frank van Dun (2013), rechtsfilosoof en libertarisch denker
- Peter De Keyser (2014), hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis
- Jean-Marie Dedecker (2015), eresenator en voorzitter-stichter van LDD
- Fernand Huts (2016), voorzitter Katoen Natie
- Hans Bourlon & Gert Verhulst (2017), oprichters Studio 100

De Prijs voor de Vrijheid werd van 2003 tot 2009 uitgereikt door de Vlaamse klassiek-liberale politieke club Nova Civitas. Sinds 2010 wordt de erkenning uitgereikt door denktank Libera!.

Doorgaans is de laureaat een Vlaming of een Nederlander, maar met Alain Destexhe en Theodore Dalrymple werden in het verleden ook al Franstalige Belgen en Britten met de Prijs voor de Vrijheid beloond.

De laureaat wordt geacht om op de uitreiking van de prijs de zogenaamde "Gustave de Molinarilezing" te houden, genoemd naar de Frans-Belgische liberale filosoof Gustave de Molinari (1819-1912).